

Met stil verdriet nemen we afscheid van



DE HEER

Pierre Plas

Weduwnaar van Josepha Pessemier
Partner van Francine Verlé

Geboren te Erembodegem op 13 juli 1933
en overleden in het WZC De Hopperank
op 28 april 2020.

*Ere-Lid Harmonie NZA Erembodegem
Lid ACV Aalst
Ridder in de Orde van Leopold II
Lid van Wielersclub Jong en Oud*

De uitvaartplechtigheid, gevolgd door de bijzetting in de
familiegrafkelder op de begraafplaats van Erembodegem
zal als gevolg van de coronamaatregelen
plaatsvinden in alle intimiteit.

Dit melden u met diepe droefheid:

Francine Verlé *zijn partner*

Bernadette en Freddy Plas - Van Valckenborgh

zijn dochter en partner

Sara Van Daele

Hanne Van Daele

zijn kleindochters

Zijn schoonbroer, neven en nichten.

De families Plas, Pessemier, Arys, Robberecht

Met bijzondere dank aan dr. Lieve De Smet, het zorgpersoneel
van WZC De Hopperank en de collega's van thuisverpleging
Midden-Dender. Zij hebben met veel liefde voor Pierre gezorgd.

U kan een laatste groet brengen aan Pierre in het rouwcenter
Verbeiren, Perenboomstraat 5 te Erembodegem op
woensdag 6 mei 2020 van 18 tot 19 uur.

Online condoleren www.begrafenissen-verbeiren.be

Rouwadres:

Uitvaartzorg Verbeiren, Hogeweg 27 9320 Erembodegem
Ter attentie van de familie Plas



Pierre

1933 - 2020

Als dit je laatste dag zou zijn
en ik je nog één ding zeggen kon,
dan kijk ik niet terug met spijt.

Laat alles nu maar los...

Ik zie je graag, mijn beste vriend.

Rust nu maar verdiend.

Voor altijd je dochter, Bernadette

Ge zwijgt omdat ge de dingen niet kunt benoemen of uit verdriet.

De woorden zijn met veel te veel, ge krijgt ze door uw keel niet.

Ge zwijgt omdat ge de dingen niet kunt benoemen of uit verdriet.

Ge zoekt hoe dat ge 't zeer verzacht,
maar oplossingen zijn zo simpel niet.

Je kleindochter, Sara

In die laatste lange uren troostte ik jou en jij mij.

Jij stond vaak voor hete vuren. Dus dit kon er nog wel bij.

Dikke tranen op mijn wangen. Jij die naar je woorden zocht.

Ik die jou zo zag verlangen naar het einde van de tocht.

Weet dat ik je niet, ja nooit vergeet. En dat ik heel zeker weet.

Ik zie jou wel weer terug.

Hemelhoog achter de regenboog.

Je kleindochter, Hanne

